

LUISTEREN



IEDER MENS
MOET ZICH HAASTEN
OM TE LUISTEREN,
MAAR TRAGG ZIJN
OM TE SPREKEN.

JAKOBUS 1:19-20

Luisteren

We willen allemaal gehoord worden. Gehoord, gezien en begrepen. Maar er wordt vooral veel gezegd, gezonden en gevonden. Wie laat zijn stem niet graag horen? En wie luistert er? Niet alleen om te kunnen reageren maar om te begrijpen. Dus ook om te horen wat er niet wordt uitgesproken of wat er tussen de regels door wordt gezegd. Hoe vaak geven we de kans om mensen tevoorschijn te luisteren?

Als het de bedoeling was geweest dat we meer zouden praten dan luisteren, dan zouden we wel twee monden en één oor hebben gehad. Aldus de Griekse filosoof Epictetus. Het is fijner om een luisterend oor te ontmoeten, dan iemand die het gesprek van je overneemt.

Luisteren kan heel goed zonder woorden. Naar de natuur: kwetterende vogels, de wind door de bomen, het ruisen van de zee. Naar muziek: om je mee te laten voeren of uitbundig mee te doen. En soms kan het ook fijn zijn om stilte te horen. Woordeloos luisteren we naar onze gevoelens, onze innerlijke stem. Om gehoor te kunnen geven aan wie we zijn.

En luisteren we ook naar God? Soms voelen mensen zich in de kerk niet gezien en gehoord. We hopen dat er wél oog en oor is voor ieders verhaal. En dat je ervaart dat God een luisterend oor biedt. We hoeven niet dezelfde taal te spreken om elkaar te verstaan. Luisteren begint met openstaan voor de andersheid van de ander.

We nodigen dan ook iedereen uit om te luisteren. Naar elkaar en naar jezelf. Naar verhalen, ontboezemingen, diepere betekenissen. Naar God, muziek, natuur en stilte. We wensen jullie heel veel luisterplezier!



COLOFON

Dit activiteitenprogramma is net als OKe een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Op www.raadvankerkenoegstgeest.nl staat de meest actuele informatie over de activiteiten. We raden u aan om voor deelname deze website te raadplegen. Eventuele wijzigingen staan daar vermeld.

Redactie (werkgroep vorming)

Reina Albracht, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier en Margo Mulder

Ontwerp, opmaak en illustraties

Michael de Groot | misign ontwerp
Foto omslag | misign ontwerp

Drukwerkbegeleiding

Jos Versteegen | Grafisch Buro Versteegen
Vormgeving

Oplage

9.000 stuks

ACTUELE INFORMATIE

Op www.raadvankerkenoegstgeest.nl staat de meest actuele informatie over de activiteiten. We raden u aan om voor deelname deze website te raadplegen. Eventuele wijzigingen staan daar vermeld.

Vooraf aanmelden is voor de meeste activiteiten nodig. U vindt daarvoor steeds een contactpersoon. Aanmelding maakt het ook mogelijk om u te bereiken bij onvoorziene last-minute wijzigingen.

© 2023 Raad van Kerken Oegstgeest

Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Raad van Kerken Oegstgeest. Raad van Kerken Oegstgeest sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.



QR Code link naar website:
raadvankerkenoegstgeest.nl

RAAD VAN KERKEN
Oegstgeest



AUG zo 27
Taizéviering*

SEP di 5/wo 13
Vrouwen
in gesprek*

wo 6
Geloofs-
expressie*

ma 11
Lectio Divina*

wo 13
Bibliodrama
II *

ma 18
Vredesweek
in tijden van
oorlog

SEP di 19
Theologische
gespreksgroep
*

ma 25
Spiritual
guidance

ma 25/di 26
Literatuur &
Religie*

di 26
Judith
Koelemeijer

vr 29
Café Zin in
het weekend*

OKT do 5
Gemeente
van Christus
zijn *

ma 9
Cursus
Vieren *

wo 11
Bibliodrama I*

wo 11
Acht jaar
Laudato Si

do 12
Protestants
gezicht van
witte on-
schuld

OKT do 26
Als je
luistert,
hoor je meer

zo 29
Kliederkerk

di 31
Bibliodans *

NOV vr 3
Langs het
tuinpad van
mijn vader

vr 10
Herfst-
maaltijd

zo 12
Scheppings-
verhalen

wo 15
Alpha cursus*

zo 19
Ontmoet
mensen zon-
der papieren

ma 20
Meelezen
op maandag*

do 30
Ritme
liturgisch jaar

DEC zo 10
Festival
Lessons &
Carols

ma 11
Dichten
op muziek*

wo 13
Senioren
kerst

zo 17
Kerstconcert
met samen-
zang

JAN ma 15
De namiddag
van het
christendom*

do 25
Inspiratie
Groene
Kerken

FEB vr 2
Winter-
maaltijd

ma 5
Luisteren
en rouw

do 15
Schepping
en natuur*

MAA ma 11
Spirituele
meesters *

do 14
Verstilling in
de veertig-
dagentijd

zo 17
Vrijzinnig
denken over
geloven

zo 24
Palmpasen-
concert

do 28
Senioren
op weg
naar Pasen

MEI 2e helft mei
Luister!
Een literair
concert

vr 31 - zo 2
Klooster-
weekend

JUN ma 3 - 10
Reis naar
Patmos



* Deze activiteit bestaat uit meerdere bijeenkomsten.
Alleen de startdatum is genoemd in de kalender.

start zo 27 aug | 19:00-19:30 uur

Taizévieringen

Samen oefenen om te luisteren en stil te worden. Samen God meerstemmig en meertalig toezingen met psalmen en liederen. Samen ons laten vormen door woorden uit de Bijbel. Dat zijn de ingrediënten van een Taizéviering. Elke laatste zondag van de maand. Iedereen is van harte welkom.

Rehobothkerk (RHK) en Groene Kerk (GWK)

data | 27 aug (RHK), 24 sep (GWK), 29 okt (RHK), 26 nov (GWK), 28 jan (RHK), 28 apr (GWK), 26 mei (RHK), 30 jun (GWK)

info | Els Noort, elsnoort@hotmail.com



start di 5 sep | 9:15-11:30 uur of
wo 13 sep | 10:00-12:00 uur

Vrouwen in gesprek

Samen luisteren naar woorden en teksten uit en over de bijbel. En natuurlijk naar elkaar. Het is buitengewoon inspirerend om met andere vrouwen geloof en leven te delen. Zowel vreugde en verlangens als moeite en twijfel. De dinsdaggroep doet dat aan de hand van een boekje van Tim Keller over *Romeinen 1-7*. De woensdaggroep bespreekt *Mens naast God – Wie doet wat?* van Wil Doornenbal. Het is altijd mogelijk om tijdens het jaar in te stappen of een keer te komen proeven.

Bij iemand thuis of in de Rehobothkerk

data | in principe op de 1e di resp. de 2e wo van de maand
aanmelden | Eke de Gier-van der Jagt (071-5171411), gierenest.eke@kpnplanet.nl

start wo 6 sep | 20:00 uur

Geloofsexpressie

Voor dertigers en veertigers die het leuk vinden met elkaar onderweg te zijn. En in gesprek te gaan over kerk en geloof. We bespreken allerlei thema's. Aan de hand van bijvoorbeeld een preek, onze favoriete liederen of spiritualiteit in andere culturen. Op dit moment bereiden we samen een dienst voor. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Je kunt ook instappen vanaf oktober.

Willibrords Erf

aanmelden | Ds. Richtsje Abma (06-83116626), richtsjeabma@gmail.com



start ma 11 sep | 20:00 uur

Lectio Divina: luisterend lezen

Wil je een eeuwenoude spirituele praktijk uit de kloosters ervaren? Lectio Divina is een meditatieve manier van lezen waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Een vorm van slow reading. Langzaam, liefdevol, luisterend lezen. Zo ontstaat er dialoog tussen jou en de tekst. Deze manier van lezen vraagt oefening en geduld. Het voedt je innerlijk leven. De avonden zijn los te bezoeken, maar je komt er beter in als je een aantal avonden deelneemt.

Willibrords Erf

data | 11 sep, 9 okt, 13 nov, 8 jan, 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 10 jun
aanmelden | ds. Rian Veldman (06-14273013), ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

start wo 13 sep | 20:00-22:15 uur

Bibliodrama II: Verken de bijbelverhalen

Wat zet een bijbelverhaal bij jou in beweging en waar raakt het leven van bijbelfiguren uit die verhalen jou in je leven van nu? Als je in een rol in het verhaal stapt, wat gebeurt er dan bij jou? Hoe vul je die rol in en wat gebeurt er in het spel met anderen in hun rol? Bibliodrama II is een open groep waar regelmatig nieuwe deelnemers aansluiten. Er is altijd ruimte voor eigen invulling en interpretatie. Welkom!

Willibrords Erf

data | 13 sep, 11 okt, 8 nov + 3 ontmoetingen in 2024

aanmelden | Coby Visée,
cobievan@hotmail.com

ma 18 sep | 20:00 uur

Vredesweek in tijden van oorlog

In deze tijden van oorlog op ons continent wil de Raad van Kerken Oegstgeest de vredesweek niet ongemerkt voorbij laten gaan. In een lezing staat Koos van der Bruggen, lid van de Raad van Kerken Oegstgeest, stil bij enkele van de vele vragen die de oorlog in Oekraïne oproept. In het verleden was hij onder meer wetenschappelijk onderzoeker over (de ethiek van) vrede en veiligheid en bestuurslid van Pax Christi.

Dorpscentrum, kleine zaal

info | jjgvanderbruggen@ziggo.nl



Koos van der Bruggen

start di 19 sep | 14:30-16:30 uur

Theologische gespreksgroep

Post-theïstische theologen hebben afscheid genomen van een bovennatuurlijke, autonome, almachtige God. Als mensen zijn wij in de diepte van ons wezen altijd met iedereen en alles verbonden. Aan alle relaties waaruit de wereld is opgebouwd, verbindt Catherine Keller de naam God als omvattend geheel. John Caputo verbindt God met vergeving, rechtvaardigheid en gastvrijheid. Richard Kearney verbindt God met het heilige dat we kunnen ervaren in ons alledaagse leven. Deze gespreksgroep is een initiatief van Harm Bosscher (gespreksleider) en dr. Chris de Jonge (theoloog). We maken gebruik van het boek Catherine Kellers *Constructieve Theologie* van Rick Benjamins (€ 16,50).

Dorpscentrum

data | 19 sep, 24 okt, 21 nov, 19 dec, 16 jan, 13 feb, 12 mrt, 16 apr

aanmelden | Harm Bosscher (071-5172568), bosscher.h-t@telfort.nl

ma 25 sep | 20:00 uur

Spiritual guidance

Het landschap van geloof, zingeving en spiritualiteit is in verandering. Dat raakt ieder van ons en vraagt om hernieuwde zorg voor de ziel. Spiritual guidance is een eigentijdse vorm van geestelijke begeleiding met eeuwenoude wortels. Wil jij het landschap van je ziel verkennen of verlang je naar verdieping van je geloof? Weet je eigenlijk niet meer wat je gelooft of hoe je moet geloven? Wil je samen zoeken naar (nieuwe) bronnen en vormen? Of ben je op zoek naar regelmaat of hernieuwde vormgeving van je eigen spiritualiteit? Dan zou spiritual guidance iets voor jou kunnen zijn. Wees welkom op de informatieavond of maak een afspraak om verder te verkennen of het bij je past.

Willibrords Erf

aanmelden | ds. Rian Veldman (06-14273013), ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

start ma 25 sep | 20:00-22:00 uur
(avondgroep) of di 26 sep | 14:30-16:30
uur (middaggroep)

Literatuur & Religie

In de avondkring en middagkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken die religieuze en levensbeschouwelijke aspecten in zich hebben. Het kunnen boeken uit verschillende culturen zijn. We beginnen met *Jouw afwezigheid is duisternis* van de IJslandse schrijver Jón Kalman Stefánsson. De andere boeken worden later bekendgemaakt. Deelname bij voorkeur voor de hele serie.

Dorpscentrum

data avondgroep | 25 sep, 30 okt,
27 nov, 22 jan, 26 feb, 8 apr
data middaggroep | 26 sep, 31 okt,
28 nov, 23 jan, 27 feb, 9 apr
aanmelden | Marjan Driessen
(071-5131422),
marjandriessen1949@gmail.com

di 26 sep | 20:00-22:00 uur

Avond met Judith Koelemeijer

In samenwerking met de Rijnlandse Boekwinkel en de Bibliotheek Bollenstreek worden er 2 avonden georganiseerd waar schrijvers over hun boek vertellen. Op dinsdagavond 26 september komt Judith Koelemeijer. Zij schreef een veel geroemde biografie Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. De tweede lezing vindt plaats in het voorjaar. Na de lezing over het boek gaan de schrijvers met alle belangstellenden in gesprek.

Bibliotheek

info |
ds. Niek Smit
(06-57229896)



start vrijdag 29 sep | 16:30-18:00 uur
Café 'Zin in het weekend'

Je geniet van een goed gevuld leven met werk, gezin, hobby's, familie en vrienden. En je hebt behoefte om af en toe stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Kom dan kennismaken bij Zin in het weekend. Op de drempel tussen werk en vrije tijd komt een diverse groep mensen met allerlei achtergronden bij elkaar om van gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt en waar we warm voor lopen. Ben je tussen 40 en 65 jaar, nieuwsgierig naar andere perspectieven en hou je van een verdiepend gesprek op zijn tijd? Je bent van harte welkom in ons café.

Willibrords Erf

data | elke laatste vrijdag van de
maand (behalve dec, juli, aug)
aanmelden | Mireille Stuart,
mireillestuart@gmail.com



start do 5 okt | 20:00-22:00 uur

Gemeente van Christus zijn – hoe dan?

We luisteren naar gedeelten van de eerste brief van Paulus aan de gemeente in de havenstad Korinthe. Wat komt daar allemaal langs? Wat is ware wijsheid? Hoe met grote onderlinge verschillen toch één gemeenschap zijn? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? Kan Paulus uit de 1e eeuw ons in de 21e eeuw nog wegen wijzen? Hoe dan?

Dorpscentrum

data | 5 okt, 19 okt, 2 nov
aanmelden | Ds. Barend Drewes (071-5176692), bfdrewes@hotmail.com



start ma 9 okt | 20:00 uur

Cursus Vieren

Zoek je naar verdieping? Vieren is een cursus over de highlights van het christelijk geloof aan de hand van de feestdagen. Ieder feest staat voor een kernwoord: hopen, lijden, herstellen. Het materiaal bestaat uit filmpjes, muziektips en creatieve momenten. Het is speciaal gericht op twintigers en dertigers. Er komt een diversiteit aan visies aan de orde wat je helpt om je eigen manier van geloven (werkwoord) te ontdekken. Op de startavond bepalen we met elkaar de meest geschikte cursusavond: 3x voor de kerst en 3x daarna.

Willibrords Erf

aanmelden | Ds. Richtsje Abma (06-83116626), richtsjeabma@gmail.com

start wo 11 okt | 20:00-22:00 uur

Bibliodrama I: Luisteren naar en in beweging komen

We luisteren naar een bijbelverhaal en komen in beweging om ons lichaam en hart te verbinden met de personages en met elkaar. Dit seizoen luisteren wij naar de stem van God die Samuël roept, raken wij aan Gods mysterie wanneer wij als Elia luisteren naar een zachte bries, verbinden wij ons met de woorden "Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!" en klinken de woorden "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?" Het spel verdiept jouw geloof, is een intense manier om verhalen te ervaren en ook te luisteren naar de mensen om je heen.

Willibrords Erf

data | 11 okt, 17 jan, 10 apr, 29 mei
aanmelden | Mariëlle Roosen (06-40368238), marielleroosen08@gmail.com



wo 11 okt | 20:00-22:00 uur

Acht jaar Laudato Si

Acht jaar geleden schreef paus Franciscus zijn milieu-encycliek Laudate Si. De titel verwijst naar het loflied op de schepping van Franciscus van Assisi, die ook de inspiratie was voor de naamkeuze van de paus. In het boek worden het ecologische en het sociale vraagstuk verenigd in een integrale ecologie. Samen bespreken we wat deze encycliek betekent voor de wereld maar ook voor jou persoonlijk. Hoe kan je zelf zorgen voor de schepping?

Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)

aanmelden |
alpha.jozefkerk
@hotmail.com



do 12 okt | 20:00-22:00 uur

Het Protestantse gezicht van witte onschuld: theologie en kolonialisme

Racisme en slavernij worden veelal besproken vanuit een seculier perspectief. De manier waarop de Nederlandse koloniale geschiedenis een protestantse geschiedenis was, blijft vaak buiten schot. Slavernij werd verdedigd op grond van bijbelteksten en ondersteund met theologische argumenten. Ideeën over protestantse en witte superioriteit werden onderdeel van de theologie en ook van het Nederlandse zelfbeeld. Voormalig theoloog des vaderlands Janneke Stegeman wijst op giftige erfenissen, om zo bij te dragen aan bewustwording en verandering.

Dorpscentrum

aanmelden | ds. Niek Smit
(06-57229896)

do 26 okt | 20:00-22:00 uur

Als je luistert, hoor je meer

Psychologe Annemarie van den Brink: "Luisteren is een kunst. Gehoord worden een zegen. Luisteren kan je leren, maar hoe dan? Welke rol spelen gedachten, opvattingen en emoties erbij? Hoe kan je een ander tevoorschijn luisteren? Wat gebeurt er als luisteren niet lukt? Hoe luisterde Jezus en wat vertelt de bijbel ons over hoe God luistert? In mijn eigen leven, maar ook in mijn werk als psycholoog, word ik dagelijks bepaald bij het belang van goed luisteren, de valkuilen daarbij en de pijn van niet gehoord worden. Luisteren is kwetsbaar, het glipt je zomaar onbedoeld tussen de vingers. Het wordt een avond van luisteren en doen, op zoek naar praktische tips."

Rehobothkerk

aanmelden | Eke de Gier-van der Jagt (071-5171411), gierennest.eke@kpnplanet.nl

zo 29 okt | 15:00-17:00 uur

Kliederkerk

Voor kinderen tot 12 en hun ouders: samen een bijbelverhaal ontdekken met alle zintuigen, samen vieren en samen eten. Kliederkerk (messy church) is een speelse en ontspannen manier om in een verhaal te duiken en elkaar te ontmoeten. Ouders kunnen meedoen met de kinderen en elkaar ontmoeten. Van harte welkom!

Regenboogkerk

aanmelden | maartjevrijsoever@hotmail.com



start di 31 okt | 19:45-22:00 uur

Bibliodans: Luisteren met je lijf

Probeer je iets eerder met je hart dan met je verstand te begrijpen of verlang je daarnaar? Dan geeft bibliodans je alle ruimte. Dit seizoen staan teksten centraal die gaan over luisteren. Met je lijf, je hart, je ziel en je kracht. Luisteren als je openen voor, gehoor geven aan, als een vorm van liefhebben. Luisteren naar jezelf, naar de wereld om je heen, naar de Eeuwige. En vertrouwen dat de Eeuwige luistert naar ons. Je hoeft geen ballerina te zijn of een uitgesproken ritmegevoel te hebben om mee te kunnen doen. Wereldmuziek zet de toon en geeft plezier.

Regenboogkerk, kerkzaal

data | 31 okt, 23 jan, 19 mrt, 21 mei
kosten | € 20 pp voor de reeks
aanmelden | Nelleke van der Oord (06-29545022), chris.nelleke@ziggo.nl

vr 3 nov | 9:15-11:30 uur

Langs het tuinpad van mijn vader

Joke van der Meij is spreker en schrijver en neemt ons op deze ontmoetingsochtend voor vrouwen mee langs het tuinpad van haar vader. Zij laat ons op een inspirerende manier de schepping zien met zijn geuren en seizoenen aan de hand van mooie filmbeelden en foto's van haar tuinierende vader. We gaan luisteren en ontdekken hoe ons geloof kan groeien, ook in ons hart!

Rehobothkerk

kosten | gratis, wel collecte
aanmelden |
ontmoetingmetvrouwen@gmail.com

vr 10 nov start | 18:30 uur

Herfstmaaltijd

De prachtige herfstkleuren zijn er nog, maar stormen kunnen ook opsteken. Hoe gezellig kan het dan zijn om aan te schuiven bij een maaltijd en anderen te ontmoeten. We luisteren naar elkaar: wat houdt u/jou bezig? Wat vind je belangrijk? Vrijwilligers verzorgen een heerlijk driegangenbuffet in herfst sfeer. Wilt u zelf in overleg een lekker gerecht meenemen, dan zijn er geen kosten.

Rehobothkerk

kosten | € 5-10 pp (geld dat overblijft gaat naar een nader te bepalen goed doel)
aanmelden (tot 6 nov) | Reina Albracht (06-21954551), reina.albracht@ziggo.nl

zo 12 nov | 15:00-17:00 uur

Scheppingsverhalen

Lezing door godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema. Vrijwel alle culturen kennen prachtige en fantasierijke scheppingsverhalen. Van de verhalen uit de Filippijnen tot de vele hoofden van de hindoegod Brahma.

Mensen hadden vroeger geen idee hoe de wereld is ontstaan en vertelden elkaar verhalen over machtige goden die alles konden scheppen, of juist wilden verwoesten. En dan heb je ook nog de goden die helemaal niks van plan waren maar de wereld per ongeluk maakten.

Dorpscentrum

kosten | richtbedrag € 5 pp
aanmelden | ds. Niek Smit
(06-57229896) of dr. C. de Jonge
(071-3645507)



Hindoegod Brahma

start wo 15 nov

Alpha

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Die net als jij op zoek zijn naar antwoorden en inspiratie voor hun geloof en leven.

Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)

data | woensdag 22 nov, 29 nov,
13 dec, 17 jan, 24 jan, 31 jan, 21 feb,
28 feb, 13 mrt

aanmelden | alpha.jozefkerk@hotmail.com

19 nov | 11:30-12:30 uur

Ontmoeting met mensen zonder papieren

In Nederland zijn tienduizenden mensen ongedocumenteerd. Zij passen op, maken schoon en leven hier soms al jaren. Zonder papieren en BSN-nummer. Officieel bestaan ze niet. Hoe is het om zo te leven? Hoe ziet Nederland eruit vanuit hun perspectief? Kom zelf naar ze luisteren. Met medewerking van Tamara Breton van De Bakkerij en mensen uit haar netwerk.

Willibrords Erf

info | Pieter Hellinga (06-19181001)

In het bos van Poelgeest met je ogen dicht, hoor je de vogels en het suizen van de bladeren in de wind. Met stadse geluiden als zachte ondertoon.

- Margo



Luisteren

start ma 20 nov | 20:00-21:30 uur

Meelezen op maandag

Met elkaar kijken we naar het thema en de lezing van de komende zondag. Vier keer van harte welkom om te luisteren, te delen, te leren en te filosoferen. De avonden zijn los van elkaar te bezoeken.

Willibrords Erf

data | 20 nov, 19 feb, 18 mrt, 29 apr
aanmelden | Ds. Richtsje Abma (06-83116626), richtsjeabma@gmail.com



do 30 nov | 20:00-21:45 uur

Het ritme van het Liturgische jaar verrijkt ons leven

Door de drukte in ons leven komen we soms amper toe aan het luisteren naar wat leeft in ons eigen hart. Luisteren naar het fluisteren van God is nog moeilijker. De rust van de zondagse liturgie kan daarom heilzaam zijn. Het katholieke liturgische jaar tilt het alledaagse leven op en inspireert door het menselijk leven te verbinden met het leven van Jezus Christus. Advent, Kerstmis, veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren hebben niet alleen met Jezus te maken maar ook met onze diepere menselijke verlangens.

Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)

aanmelden | Pastoor dr. Kees van Vliet, ctm.van.vliet@planet.nl

zo 10 dec | 16:30 uur

Festival of Lessons and Carols

Kom luisteren naar negen lezingen afgewisseld met toepasselijke muziek. Zo simpel als de opbouw, zo rijk zijn de lezingen en de keuze aan repertoire. Kamerkoor Cappella pro Cantibus brengt onder leiding van Rens Tienstra een verrassend programma van bekende en onbekende adventsmuziek, als stemmige en inspirerende voorbereiding op Kerstmis.

Groene Kerk

toegang | gratis (collecte bij de uitgang)
info | www.cappellaprocantibus.nl



Kamerkoor Cappella pro Cantibus

start ma 11 dec | 20:00-22:00 uur

Dichten op muziek

Om een gedicht te kunnen schrijven is inspiratie nodig, maar meer nog, moed. Moed om woorden prijs te geven aan papier. Moed om een eigen taal te laten horen. We laten ons inspireren door bepaalde muziek, geuren of beelden. Dichten op muziek is bedoeld voor wie zich geraakt voelt door een bepaalde liturgische periode in het jaar: de adventsperiode en de veertigdagentijd. Het gaat om het openstellen voor wat beluisterd, gezien, geroken wordt en daar een eigen taal aan geven.

Willibrords Erf

data | 11 dec, 26 feb
aanmelden | Lilian Hoogendoorn,
lilianhoogendoorn@gmail.com

wo 13 dec | 14:30-17:30 uur

Senioren vieren samen kerst

Een bijzonder kerstprogramma bestemd voor alle senioren uit Oegstgeest. We verwelkomen u vanaf 14:15 uur met koffie of thee. Daarna is er een korte liturgie en een muzikale bijdrage van o.a. een pianist. Na een hapje en een drankje besluiten we met het luisteren naar Cappella pro Cantibus. Dus geef u op, alleen of samen met uw partner, vriend(in) of buren. Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan kan er voor vervoer gezorgd worden.

Dorpscentrum

kosten | vrijwillige bijdrage
aanmelden (tot 5 dec) | Wil Kwestro
(06-30836509), johanwil.kwestro@casema.nl of Anna Louwerse (06-41802106), amlouwerse@hotmail.com



zo 17 dec | 15:00-16:15 uur

Kerstconcert met samenzang

Samen kerstliederen zingen en luisteren naar het Gemengd Koor St. Willibrord. U bent van harte uitgenodigd voor dit kerstconcert met samenzang. Dit jaar voor het eerst op zondagmiddag. Aanmelden is niet nodig.

H. Willibrordkerk

actuele info | www.willibrordkoroegstgeest.nl
kosten | gratis toegang,
collecte bij de uitgang

*Kleinrijk verhaal over opgroeien
in de Bijbelen.
Luisterboek Wees onzichtbaar
(schrijver: Mural Isik)
voorgelezen door Job Cohen.
- Anja*



start ma 15 jan | 20:00-22:00 uur

De namiddag van het christendom

Dit theologisch-filosofische boek wordt nu al zijn magnum opus genoemd. Tomás Halík, priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie in Praag, schetst op profetische wijze de toekomst van de kerk. Welk type geloof (niet: welke religie) kan de aankomende generatie het beste helpen omgaan met de uitdagingen waarvoor deze tijd hen stelt? Welk soort transformatie moeten kerk, theologie en spiritualiteit ondergaan om mensen tot steun te zijn? Halík schetst een begaanbare weg die ik graag met andere mensen verken. Eén avond over zijn diagnose van de huidige tijd. Eén avond over zijn schets van de weg naar een nieuw tijdperk.

Dorpscentrum

data | 15 en 29 jan

aanmelden | ds. Rian Veldman (06-14273013), ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

do 25 jan | 20:00-22:00 uur

Inspiratie-avond Groene Kerken

Verschillende kerken in Oegstgeest mogen zich 'Groene Kerk' noemen. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden aan de slag gaat met duurzaamheid en vergroening en ieder jaar tenminste één duurzame stap zet. Nienke Hofsink, kerkelijk werker in de Oosterparkkerk in Amsterdam en verbonden aan stichting Genoeg om te Leven, gaat met ons in gesprek over duurzaam en eerlijk handelen. Hoe je van geloofsovertuiging of levensbeschouwing tot actie komt. We wisselen praktische tips en ervaringen uit. Bedoeling is dat wij elkaar inspireren, zodat we met nieuwe ideeën en nieuwe moed een duurzame invulling kunnen geven aan ons dagelijks leven.

Dorpscentrum

aanmelden | Margo Mulder, margo.mulder@xs4all.nl

vr 2 feb | 18:30 uur

Wintermaaltijd met voorproefje van de lente

Het wordt merkbaar langer licht, maar het is nog winter. Goed om samen te eten en te luisteren naar elkaar. Vrijwilligers verzorgen een heerlijk driegangenbuffet: winters met een voorproefje van de lente. U kunt zich opgeven om aan te schuiven. Wilt u zelf in overleg een lekker gerecht meenemen, dan zijn er geen kosten.

Rehobothkerk

kosten | € 5-10 pp (geld dat overblijft gaat naar een nader te bepalen goed doel)

aanmelden (tot 29 jan) | Reina Albracht (06-21954551), reina.albracht@ziggo.nl



ma 5 feb | 20:00-22:00 uur

Luisteren en rouw

Je hebt zelf een definitief en onomkeerbaar verlies meegemaakt. In je rouw verlang je ernaar dat er naar je geluisterd wordt. Of je vraagt je af hoe je er goed kunt zijn voor een vriend of vriendin die rouwt. In het land van rouw zijn wij met elkaar medereizigers. Een term waarin gelijkwaardigheid schuilt. Op deze avond willen ervaringsdeskundigen Pauline Aalbers en Henk-Jan Leppink graag in gesprek gaan over dit thema. In december 2018 verloor Pauline haar man Theodoor (47). Henk-Jan verloor zijn vrouw Ineke (51) in augustus 2020.

Rehobothkerk

aanmelden | Reina Albracht (06-21954551), reina.albracht@ziggo.nl



start do 15 feb | 20:00-22:00 uur

Schepping en natuur

Zijn schepping en natuur hetzelfde in de bijbel? Een visioen in het boek Openbaring zegt: "De zee en de nacht zullen er niet meer zijn." Maar de aarde kan toch niet zonder? In Israël mocht het bloed van dieren niet in het eten zitten. Waarom niet? We willen naar diverse bijbelteksten luisteren en horen over de mens in zijn omgang met schepping en natuur. Kom mee luisteren en praten. Drie avonden onder begeleiding van Ds. Aart Verburg en Ds. Barend Drewes.

Dorpscentrum

data | 15 en 29 feb, 14 mrt
aanmelden | Ds. Barend Drewes (071-5176692), bfdrewes@hotmail.com

start ma 11 mrt | 20:00-21:45 uur

Spirituele meesters

Drie avonden met elkaar in gesprek over respectievelijk Edith Stein, Benedictus van Nursia en Nicolaas van Cusa. We nemen samen deel aan de online kerknet cursus. Daarna delen we onze gedachten hierover. Zie ook: kerknet.be

Pastorie H. Willibrordkerk

(ingang achterom)
De laatste bijeenkomst wordt gehouden bij De Broeders van Sint Jan die zijn geïnspireerd door het evangelie van Johannes (Willibrordushuis) te Den Haag.
data | 11 mrt, 15 apr, 13 mei
aanmelden | alpha.jozefkerk@hotmail.com

do 14 mrt | 20:00-21:45 uur

VEERTIGDAGENTIJD: een unieke kans tot verstilling in onze hectische samenleving

De veertigdagentijd is een bijzonder geschikte periode om als kerk en persoonlijk te werken aan je innerlijk leven, aan je geestelijk leven, aan je gebedsleven. In de bijbel lezen we dat Jezus zich veertig dagen in de woestijn heeft voorbereid op zijn levenstaak (Marcus 1). Is het je terugtrekken in een soort 'woestijn' ook voor eenieder van ons in onze hectische samenleving belangrijk om tot jezelf te komen, om God meer op het spoor te kunnen komen?

We willen ons deze avond ook verdiepen in de 'Stille Zaterdag'. Deze dag tussen Kruisdood en Verrijzenis heeft een grote en waardevolle betekenis.

Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)

aanmelden | Pastoor dr. Kees van Vliet, ctm.van.vliet@planet.nl

Dit is een van mijn favoriete muziekstukken:
'God be in my head and in my understanding'
van Philip Stopford: luister

- Eke



zo 17 mrt | 15:00-17:00 uur

Vrijzinnig denken over geloven: agnostisch én religieus

Mensen geloven niet alleen verschillende dingen; wij denken heel verschillend over de vraag wat 'geloven' is. Wat emeritus-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte Willem Drees betreft gaat geloof over taal én overtuigingen. Taal die een identiteit vormt en helpt iets wezenlijks uit te spreken. Overtuigingen waarin levenshouding én wereldbeeld verweven zijn. Hij geeft een lezing over denkend geloven. Geloof zonder de zekerheid van stellige gelovigen en atheïsten. Waarbij je je bewust bent van de beperkingen van het denken en oog hebt voor de rijkdom van het niet-weten.

Dorpscentrum

kosten | richtbedrag € 5,- pp
aanmelden | ds Niek Smit
(06-57229896) of dr C. de Jonge
(071-3645507)

zo 24 mrt | 16:30 uur

Palmpasencert

Kom luisteren naar een concert dat de overgang tussen de veertigdagentijd en het Paasfeest markeert. Kamerkoor Cappella pro Cantibus brengt onder leiding van Rens Tienstra een afwisselend programma met koorwerken die variëren van bezinning tot uitbundigheid.

Groene Kerk

info en kaarten bestellen |
www.cappellaprocantibus.nl



Willem Drees

do 28 mrt | 16:00-17:30 uur

Op weg naar Pasen...

Middagbijeenkomst voor senioren. We beginnen met koffie/thee met iets lekkers. Gedachten bij Pasen door middel van muziek, een lied en een gedicht. Daarna een drankje en tijd om elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren.

Willibrords Erf

aanmelden (tot 21 mrt) | Wil Kwestro
(06-30836509), johanwil.kwestro@casema.nl



2e helft mei (datum nog niet bekend)

Luister! Een literair concert

Een primeur voor Oegstgeest! Cappella pro Cantibus brengt onder leiding van Rens Tienstra (koor)muziek, die wordt afgewisseld met poëzie en korte verhalen. Alles onder het thema Luisteren. Kom luisteren naar deze verrassende combinatie!

Regenboogkerk

info | www.cappellaprocantibus.nl

Laat de drukke stad achter je en ga het bos in. Het Amsterdamse Bos/theater is de plek om te genieten van theater en natuur. Luister maar...

- Michael



31 mei-2 juni,

voorbereiding wo 15 mei | 20:00 uur

Kloosterweekend in Abdij Maria Toevlucht

Leeft er in jou een verlangen naar verdieping van je geloofsleven? Even weg uit de hectiek of de tredmolen van alle dag. Tijd nemen voor zelfreflectie, stil staan bij je zoektocht naar God? Gun jezelf een kloosterweekend. Wij zijn van harte welkom om ons enkele dagen te voegen in het ritme van de gemeenschap van de abdij Maria Toevlucht te Zundert, om zo ons eigen geloofsleven te voeden en op adem te komen.

Locatie Abdij Maria Toevlucht te Zundert

voorbereiding | woe 15 mei 20:00 uur

in Willibrords Erf

*aanmelden | Mireille Stuart
(er is plek voor 12 personen),
mireillestuart@gmail.com*



ma 3-10 jun

Boeiende reis naar Patmos

Je kunt in 2024 mee op reis met een Griek die de mooiste plekken op Patmos kent, met een reisleidster die tot in de puntjes kan organiseren en met een dominee die je voor zal stellen aan een priester in de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos! De Raad van Kerken in Oegstgeest zag in de reiservaring van dit drietal uit Oegstgeest een mooie, oecumenische (!) kans voor mensen uit alle kerken in ons dorp. Dat kan het onderlinge contact bevorderen. Het is echt vakantie, met restaurantjes en strand. En er is veel te vertellen over het bijbelboek Openbaring dat door Johannes geschreven is op Patmos.

Je bezoekt de grot van de Openbaring. Daarnaast kun je mooie kloosters bezoeken, bijzondere iconen zien en mensen van de Grieks-Orthodoxe kerk ontmoeten.

Patmos - Griekenland

aanmelden | Dienneke van Os, davanos@icloud.com, Aart Verburg, aartverburg@me.com

kosten | ongeveer € 1.250 pp, incl. een voorbereidingsavond
max. aantal | 16 deelnemers







*Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.*

*Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.*

*Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn probleem op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.*

*Dus, als je blijft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.*

*En als je wil praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.*

Leo Buscaglia (1924-1998)